

WALHALLA TE WATER

Als u gaat cruisen, dan natuurlijk wel op niveau: met een eigen butler, tafelservies van Christofle en *a suite with a view*. De Silver Shadow biedt dit. *Miljonair* deint een week lang mee op de golven van luxe tijdens een boottocht door de Cariben.

*Tekst Malu Kirschbaum Fotografie René Mesman
Met dank aan VCK Travel*





EEN EN AL VERWENNERIJ AAN BOORD, MET ONDER MEER EEN SPA, KEUZE UIT DIVERSE SOORTEN KUSSENS EN EEN UITNODIGENDE JACUZZI.



“G
ood morning, Miss Kirschbaum. How are you today?” Ik sta perplex. Nog geen kwartier geleden ben ik in de haven van Antigua aan boord gegaan van de Silver Shadow. Een cruiseschip met, zo veel is ons verteld, zes sterren. Die waren alvast verdiend wat betreft de ontvangst, net: vorstelrijk, compleet met rode loper en champagne. Maar nu, voor de deur van mijn suite, stuit ik op een van de bemanningsleden – en deze man weet mijn náám. Hij stelt zich voor als Lito, mijn persoonlijke butler voor deze reis, en belooft alles voor mij te doen. “Alles?,” vraag ik verbaasd. “Ja alles.” En hij begint met het uitpakken van mijn koffer. Zorgvuldig hangt hij mijn kleding in de *walk-in closet*, terwijl ik de rest van de kamer verken.

Er heerst een warm thuisgevoel en ik ben gelijk relaxed. Het doet denken aan een boutique hotel: niet te groot, maar wel kwaliteit. De geurstokjes van Acqua di Parma, het verse fruit op tafel, de schoonheidsproducten van Bulgari en het Italiaanse marmer in de badkamer. Dan het uitzicht! Vanaf mijn teakhouten veranda kijk ik uit over de Caribische Zee en voor het eerst besef ik dat ik op een schip zit.

Na een korte expeditie door de suite wordt mij door Lito gevraagd te kiezen uit een selectie van kussens. “Wilt u een wat harder of juist een zacht kussen?” Ook wil hij weten of de minibar naar wens



gevuld is. Als ik iets nodig heb, kan ik hem altijd bellen. Hij draagt een beeper om zijn middel en zal desgewenst onmiddellijk aan mijn deur staan.

ZILVEREN TAFELSERVIES

Vergeleken met andere cruiseschepen is de Silver Shadow relatief klein: er heerst een intieme sfeer. Er







MILJONAIR



CULINAIRE WELDAAD AAN BOORD, MET KEUZE UIT VIER RESTAURANTS EN EEN RIANT ONTBIJTBUFFET OP HET TERRAS VAN LA TERRAZZA.



zijn uitsluitend suites aan boord. Als handelsmerk hanteert exploitant Silversea Cruises een ongeëvenaarde dienstverlening. De vriendelijkheid van het personeel, de *all-in* formule (één factuur na afloop, dus geen gedoe met betalingen aan boord) en de samenwerking met luxeproducenten – denk aan zilveren tafelservices van Christoffe en champagne van

Aan de kapsels te zien, is de Hair Salon aan boord drukbezocht vandaag

Moët & Chandon – maken de Silver Shadow tot een varende walhalla voor levensgenieters. Er kunnen 382 gasten aan boord, maar tijdens mijn reis zijn niet alle hutten verhuurd. Met een crew van 200 man is de service zowat één op één. We varen van Antigua naar Barbados, via St. Lucia, Grenada en St. Vincent & de Grenadines. De route is elk jaar anders, maar de bestemmingen zijn altijd bijzonder.

Sommige dingen doen aan 'gewone' cruises denken: er zijn dagelijks aanvullende excursies te boeken om de eilanden te verkennen, en aan wal worden allerlei evenementen georganiseerd om kennis te maken met de lokale cultuur. Maar aan boord regeert ultieme chic. Zo is de *dress code* op de eerste avond 'formeel'. Voor de heren betekent dat smoking of een donker pak, voor de dames avond- of cocktailjurk. Net als de fotograaf en ik hebben de andere gasten er duidelijk werk van gemaakt: iedereen ziet er fantastisch uit. Aan de kapsels te zien, is de Hair Salon aan boord drukbezocht vandaag.

STERRENHEMEL

Er zijn vier verschillende restaurants om te suppen: intiem, klassiek, Italiaans of barbecue onder de





DE MOOIESTE CARIBISCHE EILANDEN WORDEN AANGEDAAN, WAARONDER ANTIGUA EN ST. LUCIA MET ZIJN ZWARTE ZANDSTRAND.



Een paar dames op wel heel hoge hakken hebben moeite hun evenwicht te bewaren

prachtige sterrenhemel, zoals je die alleen midden op zee ziet. Een lastige keuze, maar uiteindelijk gaan we voor The Restaurant, de grootste van de vier. De menu's zijn samengesteld door Relais & Châteaux, bekend van zijn verfijnde etablissementen. Gerechten als 'millefeuille van groene asperges', 'Alaska king crab in botersaus' en 'gegrilde mahi-mahi met gerookte paling' passeren de revue. Tussendoor genieten we van een mascarponesorbet. Een 'chocolat explosion' als dessert zorgt voor een spectaculair einde. Uiteraard zijn alle gangen voorzien van bijpassende (en complementaire) wijnen.

Heel even ben ik bang dat ik iets te veel heb genuttigd: alles deint en schommelt. Maar dat komt omdat we varen. Dat is even wennen. En niet alleen voor mij: als we teruglopen naar de suites, zie ik dat een paar dames op wel heel hoge hakken ook de nodige moeite hebben om hun evenwicht te bewaren.

In mijn postvak vind ik een heus magazine met informatie over de volgende bestemming, activiteiten aan boord, het menu van de verschillende restaurants, de tijd dat we aanmeren en – ook niet onbelangrijk – de vertrektijd. Het bed ligt heerlijk – ja, ook het kussen bleek de juiste keuze – en het lichte



dekbed ligt als een wolk over me heen. Ik val in slaap op het ritme van de golven.

KOELE DOEKJES

Als ik de volgende ochtend de gordijnen opensla, zie ik land. Ik ren naar het balkon om te kijken waar we zijn. *Good morning, St. Lucia!* We ontbijten in La





CAUTION
THIS POOL IS FOR THE USE OF LUGER
TRIPS ONLY
POOL IS OPENED FROM 7AM TO 11AM
NO LIFEBOATS
SUM OF 1000
PLEASE SCHEDULE BEFORE ENTERING POOL
DANGER TO THE TREES MUST BE
AVOIDED



Terrazza, het mooiste terras aan de achterzijde van het schip, waar een uitgebreid buffet klaarstaat. Na het opscheppen worden de borden door de obers naar onze tafel gebracht. Ook hier is de bediening weer opvallend correct; elk personeelslid lijkt getraind door professionals uit een sterrenrestaurant.

Ook als je niet van boord gaat, valt er genoeg te beleven. Kinderen onder de twaalf komen zelden mee op reis: aan het zwembad is het dus rustig toeven. Zonnedoekers kunnen rekenen op een constante aanvoer van schone handdoeken, heerlijke cocktails en koele doekjes. In de jacuzzi ontmoet ik een Britse vrouw, die al meer dan tien jaar – sinds haar man zijn vastgoedbedrijf verkocht – geniet van het rustige leven in Marbella. Ik schat haar op een jaar of 45. Maar ik zou er wel eens naast kunnen zitten, leid ik af uit wat ze zegt: “Ik ga je niet vertellen hoe oud ik ben, maar ik zal je mijn geheim verklappen” – en ze trekt met beide handen haar gezicht strak.

Ze vertelt ook dat ze elke ochtend in de gym staat. Ik neem mij voor hetzelfde te doen. Met een *overkill* aan buitengewoon heerlijk eten is het belangrijk om in vorm te blijven. De volgende dag begin ik met Earl, de *personal trainer* aan boord, aan

mijn op maat gemaakte fitnessschema. “Eerst even opwarmen”, zegt hij. Dat betekent negen rondjes om het dek rennen, ongeveer anderhalve kilometer. Nu is hardlopen door het Vondelpark best lekker, maar op deze *jogging track* voel ik me net Usain Bolt. Het schip ligt in de haven van Grenada. Vanaf elke hoek van het dek is het uitzicht subliem: ik zou gemakkelijk nog wat rondjes kunnen lopen. Maar Earl heeft andere plannen: krachttraining in het fitnesscentrum en tot slot een lesje Pilates.

Na al die inspanning heb ik wel een beloning verdiend, dus duik ik The Spa in voor een uitgebreid verwenarrangement. Als ik in de sauna rustig op mijn rug lig, de benen opgetrokken, rol ik heel langzaam een beetje naar links en weer naar rechts. O ja: ik zit op een schip. Je zou het bijna vergeten.

WUIVENDE PALMEN

De volgende dag komen we aan in Bequia, een van de mooiste eilanden van St. Vincent & de Grenadines. We besluiten voet aan wal te zetten. Aangezien we een paar honderd meter van de kust voor anker liggen, worden we met een pendelbootje naar het vasteland gebracht. Het is een vriendelijk eiland en



we spotten redelijk wat Europeanen, die hier een (semi)permanent onderkomen hebben. Met de taxi zijn we binnen een uur het eiland rond. We stoppen bij een hagelwit strand voor een hemelse duik in het azuurblauwe water. De perfecte plek om te snorkelen of gewoon te relaxen en te genieten van de wuivende palmen, verse kreeft en reggaemuziek in een van de strandtenten. Een leuk uitstapje is de tocht naar het privé-eiland Mustique, waar de *rich and famous* zich hebben gevestigd. Onder anderen Mick Jagger, Shania Twain, Tommy Hilfiger en de Britse prinses Margaret hebben er een leuk optrekje. De haven ligt er vol met luxejachten. Alles op het eiland wordt beheerd door The Mustique Company. Zolang je betaalt, regelen ze alles voor je.

MACHTIG GEVOEL

's Avonds word ik uitgenodigd door Ignazio Tatulli, de kapitein van de Silver Shadow, om op de brug van het schip te komen kijken. "Het moment dat we aankomen en vertrekken is een hele happening en vergt van het hele team uiterste concentratie", vertelt hij. "Het zijn precisieklussen, waarbij je goed op de hoogte moet zijn van eventuele ondiepten en de stromingen in de haven." Terwijl zijn team van ongeveer tien man druk in de weer is met navigeren en kaartlezen, kijkt Ignazio over hun schouders mee en vertelt hij over zijn passie voor het werk. "Ik heb voor de zee gekozen, voor de grote vaart, omdat ik het een geweldige vak vind. Het water en de techniek trekken me. Het geeft een machtig gevoel."

Ook aanwezig op de brug: een stel uit Amerika die met de hele familie op cruise is om hun dertigjarig huwelijk te vieren. "En ik ben ook nog zestig geworden dit jaar", zegt John, hoofd van het gezin. "Wij gaan erg graag op cruises. Ik geloof dat dit nu al de 24e keer is en de vijfde keer met Silversea." Zijn vrouw knikt en voegt daaraan toe: "We zijn inmiddels experts, maar Silversea vinden wij het prettigst. Waarom? Door het heerlijke eten en de legendarische service. En nu onze kinderen wat ouder zijn en hun aanhang meenemen, hebben ze geen entertainment meer nodig. Die vermaken zich prima hier." En mochten ze niet genoeg hebben aan het elkaar, het weer of de prachtige bestemmingen, dan zijn er aan boord nog altijd boeken, dvd's en draadloos internet. Ook kun je er golfessen nemen, een gokje wagen in het casino of taxfree shoppen in een van de designer boutiques.

JONGE STELLEN

Ik moet toegeven dat ik wat bevooroordeeld op reis ging. Cruises zouden vooral zijn weggelegd voor ou-



VOORAL 'S NACHTS WORDT ER GEVAREN. OVERDAG LIGT DE SILVER SHADOW IN HAVENS EN BAAITJES, ZOALS HIER VOOR DE KUST VAN BEQUIA.

"We zijn inmiddels experts, maar Silversea vinden wij het prettigst"

dere mensen, maar dat valt mij alles mee. Er zijn genoeg *newly weds* en jonge stellen, die gewoon genieten van de luxe en het gemak op een cruiseschip. De laatste avond schuif ik aan tafel bij een stel uit Chili, die voor de verandering hun kroost niet meegenomen hebben op vakantie om weer eens *quality time* met elkaar te kunnen besteden. "Dat sluipt er wel eens bij in, met twee kleintjes van twee en zes", legt Henry uit. "Hier kan ik alle aandacht aan mijn vrouw Isabel geven. Dit is de eerste avond dat we onder de mensen komen: we hebben de hele week in onze suite gegeten. Ja, je kunt alles bestellen uit de verschillende restaurants en 24 uur per dag op je suite laten bezorgen. Heerlijk, die *personal butler!*"

De luxe service, de deining op zee, de intieme sfeer: het zijn allemaal ingrediënten waar ik snel aan gewend ben geraakt. Maar voor ik het weet zijn we gearriveerd in Barbados en vaart onze reis al tegen het einde. Voordat ik definitief van boord ga, absorbeer ik de laatste zonnestrallen op het voordek, met een onbetaalbaar uitzicht over de baai van Bridgetown en een cocktail in de hand. Decadentie ten top. ✨

